

Zaterdag 23 februari hadden wij ons eerste uitstapje van 2019

Na wat ziekmeldingen gingen wij uiteindelijk toch met 10 ladies op pad. Het beloofde een zon- overgoten dag te worden en op diverse fronten werd dit ook bewaarheid.

Met de nieuwe sprinter, in Mondriaanstijl vertrokken we met goede zin naar Amsterdam. Onze Vice Queen was getooid met een paarse hoed. Hieperdepiep Hoera!

Eerst koffie met gebak genuttigd bij Loetje aan de overkant van het centraal station.

Daarna een wandeling naar het Amsterdam-Museum in de Kalverstraat. Historica en schrijfster, Els Kloek, heeft een boek geschreven en daarvan een prachtige indrukwekkende tentoonstelling voor het voetlicht gebracht met foto's, verhalen en herinneringen van vrouwen uit de twintigste eeuw.

Een zeer deskundige gids vertelde met veel passie over de tentoonstelling en het wel en wee vanuit het Amsterdams Burgerweeshuis. Het was een genot naar haar te luisteren. Door haar vertelkunst kwamen de vrouwen uit de twintigste eeuw bijna weer tot leven.

Daarna een heerlijke lunch in het Museumrestaurant. De lunch lieten we ons goed smaken, het was inmiddels ook haf twee.

De sfeer van die dag was - a la Funny Daffodils –.Leuke gesprekken en vooral veel plezier met elkaar.

Omdat we dichtbij het Begijnhof waren liepen wij ook daar naar toe. Verschillende van de groep waren er nooit geweest en kenden ook het verhaal niet. O, g. vond het leuk om er over te vertellen. Wat is verschil tussen een Begijn en een non?

De wandeling terug naar het station was voor een enkeling wat zwaar. Maar..... de gezelligheid in de trein, maakte alles weer goed. Riet bezocht nog Mondriaan en gaf daarna nog een presentatie.

Het is een heerlijke dag geweest. Met veel plezier is deze georganiseerd door Marianne de Jong, lady Pieterneel en Riet Janssen- Barones Paddington.