



Wat een geweldige dag hebben we beleefd. Ada, letje, Marianne, Mary, Patty, Tessa, Truus van E, Anneke P, Dinah, Jeanne en Diny vertrokken met 3 auto's naar Velzen Noord . Na een prachtige rit langs de landgoederen Woestduin, Leiduin en Elswout stonden we precies om 11 uur bij het voormalige kerkje in Velzen Noord.

Onder het genot van koffie en appeltaart werd ons door Jan verteld wat ons te wachten stond. Ook vertelde hij over zichzelf en zijn passie om de ziende mens kennis te laten maken met de wereld van een blinde.

De spanning liep aardig op! We werden verdeeld in 3 groepjes en olv van een blinde zijn we het avontuur aangegaan. Voor ons een avontuur ,maar voor de blinde het dagelijkse leven.

Het is moeilijk te beschrijven wat we ervaren hebben, maar we waren diep onder de indruk.

Ik kreeg het bijgevoegde miltje van Tessa en ik denk dat zij weergeeft wat we allemaal hebben gevoeld.

Lieve dames,
wat een belevenis! Het heeft zijn sporen wel nagelaten. Wat me een makkelijke uitdaging leek was wel een van de moeilijkste dingen in mijn leven! Ik had het voor geen goud willen missen! Hartelijk dank voor de organisatie en op naar het volgende.
Xantippe (Tessa)

Na dit "avontuur" hebben we gezellig geluncht bij Brasserie Vogelensangh

We hebben genoten van een bijzonder dag die we niet snel zullen vergeten.

Lieve groet.

PS . We waren zo onder de indruk dat we niet aan onze mobiele telefoons hebben gedacht om foto's te nemen. De foto van deze bijzondere mensen heb ik van internet gehaald.